

*Geachte Burggraaf,*

Gisteren las ik via de website CIP.nl een refo-web-artikel van ds. W. Pieters, waarin hij de volgende vragen beantwoordde: *“Waarin bestaat eigenlijk de strijd tegen de zonde? Hoe gaat dat in de praktijk, tegen de zonde, de duivel en zijn ganse rijk strijden én overwinnen?”*

### **Strijden en overwinnen**

DS. W. PIETERS / 25-10-2017, 15:49

Hier is de CIP-link van het artikel:

<https://cip.nl/65150-hoe-ds-w-pieters-strijdt-tegen-de-zonde>

Toen ik de beantwoording van ds. Pieters van de gestelde vragen gelezen had, las ik hetzelfde activistische gehalte wat in al zijn schrijven terug te vinden is. Al met al blijft er na het lezen van zijn artikelen altijd een vraagteken bij mij haken vanwege zijn onvolledige en oppervlakkige beantwoording. Ik vraag me dan ook af of ds. Pieters wel zo bijbelgetrouw is als hij beweert. Het lijkt mij van niet. Mijn vraag aan u: wilt u eens ingaan op zijn beantwoording (Zie CIP-link).

Bijvoorbaat dank,

met vriendelijke groet,

A.H. van R.

-----  
*Geachte vriend Van Rooijen,*

Ik zal maar direct met de deur in huis vallen, aangezien alle Refo-web-dominees onder de noemer vallen van ‘valse leraars’, hetgeen we reeds meermalen met feiten hebben aangetoond en dat geldt ook voor vriend Pieters. Refoweb is een vergaarbak van allerhande valse leringen (geldt ook voor CIP.nl) en ook een vulgair seks-riool, waarop de gruwelijkste seks-uitspattende en pornografische vragen worden beantwoord door huurlingen die zich voor dominee uitgeven, maar zelf bewijzen geen Goddelijke roeping te hebben om het Woord te preken en zich het oordeel Gods op de hals halen, zoals over de valse profeet Hananja voltrokken werd. Daarbij komt dat refoweb een lasterriool is jegens het werk Gods en des Geestes, waarbij de naam van ondergetekende op alle mogelijke manieren gedemoniseerd en gelasterd wordt (waarvoor hartelijk dank), waarvoor het Reformatorisch Dagblad hoofdverantwoordelijk is, aangezien het RD eigenaar is van genoemd satanisch Christus-kruisigend refo-web-riool. Dominees die met dit soort refo-riolen participeren, staan straks onverwijld voor de rechterstoel van Christus als wolven in schaapsklederen als zij zich niet waarachtig tot God bekeren! Dat staat voor mij vast, aangezien de Heilige Geest Gods ware kinderen nooit leidt in de ongerechtigheid en zonden die dergelijke refo-riolen openbaren.

Dus met vriend Pieters kunnen we snel klaar zijn, aangezien hij volledig op de hoogte is van de verduivelde inhoud van deze van God vervloekte riool des duivels, waarmee hij echter actief participeert. In tal van artikelen hebben wij de valse leringen van vriend Pieters reeds met Gods Woord aangetoond en weerlegd, waaruit blijkt dat hij een volbloed arminiaan/antinomiaan is, en wel zodanig dat het bloed van Arminius erdoor zou stollen. Ook bewijst Pieters geen Goddelijke roeping te hebben om het Woord te preken en geen bijbels theoloog te zijn, aangezien hij Gods Woord vervalst en hand in hand gaat met de vijanden van Christus.

In het door u doorgelinkte artikel babbelt Pieters alleen over de zonde van bedrijf, maar de zonde van

nalatigheid laat hij in zijn verhaal, artikelen en prediking volledig buiten beschouwing. Persoonlijk ken ik de prediking van vriend Pieters door en door en zijn theologie kan de toets van Gods Woord bij lange na niet doorstaan (zie onderstaande linken).

[http://derokendevlaswiek.com/ARCHIEF\\_2004zn2007ARTIKELEN\\_EN\\_LEZINGEN\\_zi2zjVRAAG\\_VAN\\_DSzo\\_Wzo\\_PiETERS.html](http://derokendevlaswiek.com/ARCHIEF_2004zn2007ARTIKELEN_EN_LEZINGEN_zi2zjVRAAG_VAN_DSzo_Wzo_PiETERS.html)

[http://derokendevlaswiek.com/2014\\_THEOLOGIE\\_PERSBERICHTENDSzo\\_Wzo\\_PiETERS\\_VERVALST\\_MOORMANzpBELIJDENIS.html](http://derokendevlaswiek.com/2014_THEOLOGIE_PERSBERICHTENDSzo_Wzo_PiETERS_VERVALST_MOORMANzpBELIJDENIS.html)

[http://derokendevlaswiek.com/2015\\_THEOLOGIE\\_EINDTIJDzpRUBRIEKDSzo\\_Wzo\\_PiETERS\\_INzpHETzpHARNAS\\_VAN\\_ARMINIUS.html](http://derokendevlaswiek.com/2015_THEOLOGIE_EINDTIJDzpRUBRIEKDSzo_Wzo_PiETERS_INzpHETzpHARNAS_VAN_ARMINIUS.html)

[http://derokendevlaswiek.com/2015\\_THEOLOGIE\\_PERSBERICHTENDROOMWERELD\\_RIJKEzpJONGELING\\_DSzo\\_Wzo\\_PiETERS.html](http://derokendevlaswiek.com/2015_THEOLOGIE_PERSBERICHTENDROOMWERELD_RIJKEzpJONGELING_DSzo_Wzo_PiETERS.html)

[http://derokendevlaswiek.com/2014\\_THEOLOGIE\\_PERSBERICHTENKUYPERIAANSzpVERONDERSTELDE\\_HUISGEMEENTEZpTHEORIE\\_VAN\\_DSzo\\_Wzo\\_PiETERS.html](http://derokendevlaswiek.com/2014_THEOLOGIE_PERSBERICHTENKUYPERIAANSzpVERONDERSTELDE_HUISGEMEENTEZpTHEORIE_VAN_DSzo_Wzo_PiETERS.html)

[http://derokendevlaswiek.com/ARCHIEF\\_2004zn2007ARTIKELEN\\_EN\\_LEZINGENSAMENSPRAAK\\_PiETERSznGPPBzo.html](http://derokendevlaswiek.com/ARCHIEF_2004zn2007ARTIKELEN_EN_LEZINGENSAMENSPRAAK_PiETERSznGPPBzo.html)

[http://derokendevlaswiek.com/INGEZONDEN\\_STUKKEN\\_2011DSzo\\_Wzo\\_PiETERSzq\\_VERZOENING UITDELENzb\\_zv.html](http://derokendevlaswiek.com/INGEZONDEN_STUKKEN_2011DSzo_Wzo_PiETERSzq_VERZOENING UITDELENzb_zv.html)

[http://derokendevlaswiek.com/ARCHIEF\\_2004zn2007ARTIKELEN\\_2008zp2009GPPBzo\\_zg\\_HHKznBIBLICIST\\_.html](http://derokendevlaswiek.com/ARCHIEF_2004zn2007ARTIKELEN_2008zp2009GPPBzo_zg_HHKznBIBLICIST_.html)

### **W. Pieters is persoonlijk bevriend met HHK-godslasteraar prof. W. van Vlastuin:**

[http://derokendevlaswiek.com/2017\\_THEOLOGIE\\_EINDTIJDzpRUBRIEKDRzo\\_Wzo\\_VAN\\_VLASTUIN\\_GEPROMOVEERD\\_TO\\_T\\_HHKzpPROFESSORzpGODSLASTERAAR.html](http://derokendevlaswiek.com/2017_THEOLOGIE_EINDTIJDzpRUBRIEKDRzo_Wzo_VAN_VLASTUIN_GEPROMOVEERD_TO_T_HHKzpPROFESSORzpGODSLASTERAAR.html)

Het tweede wat kenmerkend is voor arminianen, is, dat zij ook volbloed antinomiaans zijn, aangezien elke arminiaan de wet volstrekt tenietdoet als zijnde de bediening des doods. Dat zien we ook in de leerstellingen van vriend Pieters, want over de 4<sup>e</sup> fase van de wet heeft hij het nooit, namelijk de bediening des doods, zoals Paulus daarvan o.a. spreekt in Romeinen 7:9, *“En zonder de wet, zo leefde ik eertijds; maar als het gebod gekomen is, zo is de zonde weder levend geworden, doch ik ben gestorven”*, en dat is gelijkkluidend aan Paulus’ getuigenis in Galaten 2:19: *“Ik ben door de wet der wet gestorven...”*

Voor de duidelijkheid zullen we nu uit enkele refo-web-riool-citaten van vriend Pieters opnieuw aantonen hetgeen we hierboven reeds gezegd hebben.

**Pieters:** Toch zijn satan, wereld en ons zondige ik onze doodsvijanden. Maar geen mens gelooft het. Dit wordt anders, wanneer de Heere in ons gaat werken. De Geest overtuigt ons immers van zonde. Dan zien we de zonde als God ontierend, Hem beledigend. Door de Heilige Geest gaan we zien, wát in ons leven zondig is en hoe érg het is. Daarvoor gebruikt God Zijn wet. Dan zien we wat onbijbels is. Vroeger vonden we misschien veel dingen ‘onschuldig vermaak’, ‘geoorloofde ontspanning’, maar nu zien we in het licht van Gods wet, dat heel ons leven wordt veroordeeld door Romeinen 14 vers 23; 1 Korinthiërs 10 vers 31 en Jakobus 4 vers 17: "al wat uit het geloof niet is, is zonde"; "hetzij dat u eet, hetzij dat u drinkt, hetzij dat u iets anders doet, doe het al tot eer van God"; "wie weet goed te doen en het niet doet, voor die is het zonde." En wat gaan we dan doen? Ons zo ver mogelijk van alle zonden verwijderd houden. Ik denk aan een uitspraak van dominee Van der Poel uit Ede: "Volk, zou je de zonde niet haten, die je Borg aan een dwarsbalk spijkerden?"

**GPPB.:** Again, ik ken vriend Pieters en zijn prediking persoonlijk en het gaat me echter niet om zijn persoon, maar nooit heb ik een bijbels bewijs bij Pieters gevonden dat de satan en de wereld zijn doodsvijanden zijn. Als dat wel zo zou zijn, zou hij niet met het van God vervloekte refo-riool-web

participeren; dan zou hij zijn roepende zonden van nalatigheid publiek veroordelen en zichzelf aanklagen, aangezien vriend Pieters de door God geboden vrijmaakplicht (Lev. 19:17 - Ezech. 3 - Ezech. 33 Micha 3:8 - Amos 5:10 - Gal. 2:14 - 1 Tim. 5:20, enz.) volledig en doorlopend doodzwijgt en de bannen niet verdelgt, maar opstapelt, waardoor hij al jaar en dag de duivel in de kaart speelt en zijn sodomitische collega HHK-predikanten en ambtsdragers/belijders in hun onnatuurlijke zonden stijft en hen ongewaarschuwd ter helle stimuleert en dirigeert! Pieters is net als SGPlayer Van der Staaij lid van de refo-illuminatie-club, genaamd, vrijheid, gelijkheid en broederschap.

Daar komt bij dat Pieters een SGP-lid/dominee is, die het hard in zijn lijf niet heeft om de roepende SGP-ongerechtigheid -zoals op de DRV-website met honderden feiten is aangetoond- publiek aan de kaak te stellen, ergo, hij maakt tot op de dag van vandaag op zijn eigen website reclame voor de fascistisch-feministische SGP en is er zelf lid van.

Lid zijn van de politiek-fascistisch SGP zijn alleen vrienden van de wereld en daarover staat geschreven, *“Zo wie dan een vriend der wereld wil zijn, die wordt een vijand van God gesteld”*, Jak. 4:4b. Gods ware volk zal geen politiek kunnen bedrijven, maar ertegen strijden, omdat demoncratische politiek bedrijven leugen en bedrog is en derhalve pure vijandschap tegen God is. Dat geldt vanzelf ook voor demoncratische kerkpolitiek.

Als een mens door de wet veroordeeld is, dan gaat die mens volgens Pieters wat doen: *“En wat gaan we dan doen? Ons zo ver mogelijk van alle zonden verwijderd houden.”*

Hier komt opnieuw de arminiaanse aap uit de Pieters-mouw, aangezien geen enkel ontdekt mens, noch een door de wet veroordeeld mens, zich zover mogelijk van de zonden verwijderd houdt, aangezien de wet geen enkele zonde op een afstand houdt, laat staan de zondaar van de zonde weghoudt, integendeel. Door de inspiratie des Heiligen Geestes leert de apostel Paulus heel iets anders dan hetgeen Pieters beweert, namelijk in Rom. 7:9: *“...maar als het gebod gekomen is, zo is de zonde weder levend geworden...!”*

Volgens Pieters komt de genade voort uit de wet, terwijl een ontdekt mens en een veroordeeld mens nog steeds een oude mens onder de wet is, onder de toorn Gods en met de ganse wereld voor God verdoemelijk, terwijl Pieters de oude mens op de smalle weg plaatst en de oude mens met de nieuwe mens doet participeren.

Pieters levert hier opnieuw zelf het bewijs dat hij de wet niet verstaat (Rom. 7:1) en nog nooit der wet gedood is geworden, zoals Paulus ervan schrijft in o.a. Galaten 2:19: *“Ik ben door de wet der wet gestorven...”*, aangezien Pieters de doorgang door de enge poort en de geloofsbevinding ervan, doorlopend omzeilt met allerlei vrome woorden.

Tenslotte haalt Pieters een uitspraak van ds. Joh. van der Poel aan, maar Van der Poel richt zich met zijn uitspraak uitsluitend tot Gods volk, terwijl Pieters die uitspraak kopieert op een ontdekt en een veroordeeld mens onder de wet, dus op de oude Godevijandige mens, terwijl alleen een nieuw schepsel in Christus een Borg heeft voor zijn ziel en daarvan is de oude mens ten enenmale uitgesloten. Dat Pieters de oude mens onder de wet vereenzelvigd en/of laat participeren met de nieuwe mens onder de genade, bewijst hij letterlijk in het volgende citaat.

**Pieters:** Maar we merken met smart iets van de oude mens in ons, die sterk is en die verliefd is op wat onheilig en oneerlijk is. Die macht dringt zich steeds, soms ongemerkt, tussen allerlei heilige verrichtingen. De zonde die we leerden haten, laten we weer toe, terwijl we de HEERE ernstig hadden beloofd, dat we ze niet meer zouden doen, en terwijl we er bittere tranen over hadden gehuild... En nu? Kunnen we nu met zonden leven, die we hartgrondig verwensten en bestreden? Nee, door Gods grote genade en nooit ophoudende trouw kunnen we er toch geen vrede mee houden. Dit is vrucht van een heel oude belofte, de eerste belofte die God op aarde heeft uitgesproken voor mensenoren: Ik zal vijandschap zetten tussen de slang / de zonde, de duivel en zijn ganse rijk én Mijn kind. Nu komt er een hevige strijd. Vaak afmattend, vermoeiend, en soms ook moed benemend.

**GPPB.:** Pieters wil de goede strijd des geloofs ‘goed’ strijden in het harnas van de oude mens, en

daarom is hij wettisch afgemat en vermoeid. De goede strijd des geloofs 'goed' strijden staat alleen op Naam van Christus. Pieters laat niet alleen de oude mens met de nieuwe mens participeren, maar hij stapt ook met zevenmijlslaarzen over de enge poort heen en maakt van de uitspraak van ds. VdP, een slogan voor de oude -en in zijn ogen bekeerde- mens onder de wet, zeggende, "...we merken met smart iets van de oude mens in ons..."

Vriend Pieters zit dus nog steeds in een roomse strik des duivels gevangen, door te suggereren dat Gods volk een twee-mens is, ofwel een schizofreen mens, ofwel een oude en een nieuwe mens, maar dat leert Gods Woord nergens! Het is echter niet alleen Pieters die de roomse twee-mens leer aanhangt, want het hele Refodom is ermee vergeven!

De valse leer van de twee-mens en de procesmatige afsterving van de oude mens is de leer van Rome. Gods Woord leert uitdrukkelijk dat Gods ware volk geen oude mens meer is, noch heeft, en derhalve niet meer onder de wet verkeert, maar onder de genade. Degenen die leren dat Gods volk nog een oude mens is en heeft, kruisigen Christus opnieuw en achten Zijn bloed onrein. Immers, Gods Woord leert voor het ware geloof duidelijk dat de oude mens van al Gods kinderen ineens en voor altijd met Christus gekruisigd en gestorven is (Rom. 6:6-8 - Gal. 2:20); dat zij ook der wet gedood zijn door het lichaam van Christus (Rom. 7:4) en dat al Gods kinderen er kennis aan hebben dat zij voor de doorgang door de enge poort door de wet der wet gestorven zijn (Gal. 2:19a), derhalve een lijk voor de wet en dood voor de zonde geworden zijn, in de enge Poort gerechtvaardigd en Gode levendgemaakt zijn (Joh. 5:25 - Gal. 2:19b), dat zij de oude mens hebben afgelegd en uitgedaan (Gal. 2:20a - Ef. 4:22 - Kol. 3:19), ja, dat al het oude is voorbijgegaan en dat het alles nieuw geworden is: "*Zo dan, indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel; het oude is voorbijgegaan, ziet, het is alles nieuw geworden*", 2 Kor. 5:17.

Door de dood van Christus in het kader van de toepassing van het heil, is het met de oude mens voorgoed verleden tijd. Gods volk is evenwel geheel vleselijk, verkocht onder de zonde (Rom. 7:14b), vanwege de geestelijkheid der wet (Rom. 7:14a) ten aanzien van het corpus van de oude mens, het lichaam des doods (Rom. 7:24), die al Gods kinderen omdragen tot de laatste snik. Hoewel de oude mens gestorven is, blijft het corpus (lijk) van de oude mens als enkel vlees voortbestaan, en het vlees is vijandschap is tegen God dat zich der wet Gods niet onderwerpt en God niet behagen kan.

Pieters doet met zijn relaas over de strijd tegen de zonden slechts aan symptoombestrijding, aangezien hij de oude mens in 't leven laat en daarmee de noodzakelijke en allesbeslissende dood van Christus en de geestelijke uitwerking daarvan voor een korrel zout neemt.

We hebben reeds gezegd dat Pieters het alleen heeft over de zonde van bedrijf, maar de zonde van nalatigheid, die hij doodzwijgt, is dikwijls groter dan de zonde van bedrijf! Pieters staat niet publiek in de geslagen bressen (Ezech. 13:5) en "*Daarom zo zegt de Heere HEERE: omdat gijlieden ijdelheid spreekt, en leugen ziet; daarom, ziet, Ik [wil] aan u, spreekt de Heere HEERE. En Mijn hand zal zijn tegen de profeten, die ijdelheid zien, en leugen voorzeggen;*

*zij zullen in de vergadering Mijns volks niet zijn, en in het schrift van het huis Israels niet geschreven worden, en in het land Israels niet komen; en gij zult weten, dat Ik de Heere HEERE ben. Daarom, ja, daarom dat zij Mijn volk verleiden, zeggende: Vrede, daar geen vrede is; en [dat] de een een lemen wand bouwt, en ziet, de anderen denzelven pleisteren met loze kalk. Zeg tot degenen, die met loze kalk pleisteren, dat hij omvallen zal; er zal een overstelpende plasregen zijn; en gij, o grote hagelstenen, zult vallen, en een grote stormwind zal [hem] splijten", Ezech. 13:8-11.*

Bovendien babbelt Pieters nog amper in het kader van de eerste fase van het stuk der ellende, terwijl de oude mens pas sterft in het kader van de 4<sup>e</sup> fase van de wet, ofwel door de bediening des doods. 1<sup>e</sup> fase: de wet ontdekt (Joh. 16:8), 2<sup>e</sup> fase: de wet vervloekt (Gal. 3:10), 3<sup>e</sup> fase: de wet verdoemt (Rom. 3:19), 4<sup>e</sup> fase: de wet doodt (Gal. 2:19a). Aan de wet gestorven zijnde, betekent ook, dat Gods ware volk der zonde gestorven is (Rom. 6:2-11). Gods ware volk is volkómen aan de heerschappij des duivels, aan het bestaan van de oude mens en aan de heerschappij der zonde gestorven, namelijk door de vrijmaking des Zoons (Joh. 8:36). Gods ware volk leeft niet meer in de zonden (Rom. 6:2) en zij doet de zonde niet meer (1 Joh. 3:6). Wat is de zonde doen? Antw.: Gods geroepen getuigen en/of de

bestraffende man in de poort haten en die lasteren. Die dat doen, doen de zonde en leven er in, zoals Pieters er in leeft, want hij doet volop mee aan genoemde laster (zie onderstaande link).

<http://www.providencemountainranch.com/Brief%20Rene%20aan%20ds.%20Pieters%20refo-riool-web.pdf>

**GPPB. vervolg:** Daarbij komt dat Pieters -zoals gezegd- alleen de zonde van bedrijf noemt en niet die van nalatigheid, laat staan dat hij op grond van Gods Woord leert dat de mens der genade enkel zonde en geheel vleselijk is en toch de zonde niet meer doet. Pieters tekent een vrome zondaar die alleen door verleiding (soms) de zonde bedrijft, terwijl de mens één klomp zonde is, nog afgezien van het bedrijf en nalatigheid der zonde. Elk mens is een zonde-machine, en zo leert als Gods ware volk zich kennen, namelijk, in het licht van de geestelijkheid der wet (Rom. 7:14a) en in dat licht bevond Paulus zich gehéél vleselijk, verkocht onder de zonde en dat is hij tot zijn dood 100% gebleven, doch niet zonder genade-roem: *"Ik dank God door Jezus Christus onze Heere", Rom. 7:25*, en dat is Alles, namelijk, Christus vóór ons (Zijn volk), hetgeen geschreven staat in 1 Kor. 1:30-31: *"Maar uit Hem zijt gij in Christus Jezus, Die ons geworden is Wijsheid van God, en Rechtaardigheid, en Heiligmaking, en Verlossing; opdat [het] [zij], gelijk geschreven is: Die roemt, roeme in den Heere."*

De strijd tegen de zonde zoals Pieters die suggereert: *belovende de zonden niet meer te doen*, is derhalve ordinaire poppenkast, waarmee de rijke jongeling en de rijke man zich uitermate hebben vermaakt, maar de eerste ging bedroefd heen en de tweede sloeg zijn ogen op in de eeuwige pijn, omdat zij met al hun doe-dat en ik-beloof-dat-religie nooit afgesneden zijn geworden van de eerste Adam, nooit der wet gedood zijn, nooit de oude mens hebben uitgedaan en afgelegd, nooit der zonde gestorven zijn, en derhalve nooit een nieuwe mens in Christus geworden zijn, omdat zij geen kennis hebben aan de vrijmaking des Zoons en daarvan ook nooit getuigenis afleggen vanuit de toepassing des harten door het geloof.

Pieters brengt de oude mens in stelling NA ontvangen genade en dat is de reden dat hij slachtoffer speelt in zijn strijd tegen de zonde, zeggende: *"Nu komt er een hevige strijd. Vaak afmattend, vermoeiend, en soms ook moed benemend..."* Ja, de wettische oude mens veegt gedurig het zweet van zijn voorhoofd, maar voor Gods volk gaat het door de hel naar de hemel, naar het geloofsgetuigenis van de godzalige Hanna: *"De HEERE doodt en maakt levend; Hij doet ter helle nederdalen, en Hij doet [weder] opkomen", 1 Sam. 2:6.*

**Pieters:** In mijn leven ging het en gaat het als volgt: Nooit had ik, sinds de dag dat ik door Gods onuitsprekelijke grote en zoete liefde mocht leren hoe bitter mijn zonde was, nog kunnen denken, dat zondigen 'zoet' zou kunnen zijn. Maar toch bleef en blijft óók waar, dat God mij de strijd steeds weer doet opnemen. Hij onderhoudt het nieuwe beginsel dat nooit wordt overwonnen. Wat er 'gisteren' ook aan teleurstellingen en verliezen werd beleefd, toch ga ik 'vandaag' (beschaamd) weer op de knieën en roep ik (afhankelijker dan eerst) de Almachtige aan, en gesp ik (met steeds minder inbeelding) de Goddelijke wapenrusting van Efeze 6 weer aan. Zo begin ik de strijd weer in de kracht van het geloof. Ik? Nee, de genade van God, die met mij is. O zeker, ik ben wel eens heel moedeloos en laat het zwaard van Gods Woord wel eens (lang) ongebruikt. Dan geef ik aan satan en zonde ruim baan. Het strijden schijnt immers toch niet te helpen... Maar de Gekruisigde, de Opgestane, de Verrezene, de Verheerlijkte, mijn trouwe Voorbidder schenkt mij door Zijn Woord opnieuw geloofsbemoediging. Dan verzet ik mij weer tegen verleidingen, hoe voordelig of aanlokkelijk ze ook zijn. En in die momenten kan de meest weerbarstige zonde het niet volhouden tegen die liefde van mijn Heiland.

**GPPB.:** Pieters liegt dat het gedrukt staat, aangezien hij in de zonde leeft, met name de zonde van nalatigheid, de publiek-bijbelse vrijmaakplicht aan zijn laars lapt, met name van de roepende sodomitische HHK-zonden en nog nimmer als een John Knox de goddeloze abortus-koningin, ofwel de NL-Athalia publiek bestraft heeft, noch met het Woord haar heeft wederstaan. Waar haalt Pieters de vrijpostigheid vandaan om over de liefde Gods te spreken, terwijl hij de ware broeders en hun

geloofsgetuigenis openlijk haat en in diskrediet stelt en de valse leraars en de kerkelijke sodomie ongemoeid laat? (Zie onderstaande link).

[http://derokendevlaswiek.com/AUDIO\\_PREKENAUDIOPREKEN\\_2016.html#item\\_HHKznHOMO\\_KOMMERIE\\_BEVESTIGD\\_I\\_N\\_PROznHOMOznHHKznKERK](http://derokendevlaswiek.com/AUDIO_PREKENAUDIOPREKEN_2016.html#item_HHKznHOMO_KOMMERIE_BEVESTIGD_I_N_PROznHOMOznHHKznKERK)

<http://www.providencemountainranch.com/Brief%20Rene%20aan%20ds.%20Pieters%20refo-riool-web.pdf>

[http://derokendevlaswiek.com/ARCHIEF\\_2004zn2007INGEZONDEN\\_STUKKEN1\\_EURO\\_KNIEVAL\\_ziHHKzj.html](http://derokendevlaswiek.com/ARCHIEF_2004zn2007INGEZONDEN_STUKKEN1_EURO_KNIEVAL_ziHHKzj.html)

[http://derokendevlaswiek.com/PERSBERICHTEN\\_IIIHUMANISTISCHE\\_KERKVISIE\\_DSzo\\_Wzo\\_PIETERS\\_.html](http://derokendevlaswiek.com/PERSBERICHTEN_IIIHUMANISTISCHE_KERKVISIE_DSzo_Wzo_PIETERS_.html)

[http://derokendevlaswiek.com/PERSBERICHTEN\\_IIIHEARTCRY\\_KRAAIT\\_OVER\\_SOW\\_2.html#item\\_HEARTCRY\\_KRAAIT\\_OVER\\_SOW\\_2\\_zn\\_ziHANDREIKING\\_TUSSEN\\_HHK\\_EN\\_PKNzi](http://derokendevlaswiek.com/PERSBERICHTEN_IIIHEARTCRY_KRAAIT_OVER_SOW_2.html#item_HEARTCRY_KRAAIT_OVER_SOW_2_zn_ziHANDREIKING_TUSSEN_HHK_EN_PKNzi)

**GPPB. vervolg:** Pieters spreekt over het leven in Christus als een ding, als iets, namelijk *“...het nieuwe beginsel dat nooit wordt overwonnen”*, terwijl Gods ware volk niet over het leven in Christus spreekt als ware dat slechts ‘ een beginsel’ , maar in Christus roemen, dus niet in iets, maar in de Persoon van Christus geloven. Gods ware volk kent geen “nieuw beginsel”, maar naar de mate des geloofs kennen zij de Persoon van Christus en zijn door Hem gekend. God doet Christus in het leven der Zijnen Zijn genade triomferen en de genade doet het geheel en alleen, terwijl Pieters ‘met behulp van de genade’ tegen de zonde strijdt, dus doet hij het en niet de genade alleen.

Weg met die zogenaamde strijdende mens die de ere Gods doorlopend aan zijn laars lapt en alleen zijn eigen eer en zijn arme ik ten tonele brengt! Het is bij vriend Pieters altijd het steeds terugkerende refrein, namelijk de werkheilige mens met zijn vrome werken, terwijl God Zijn volk door de zandgrond van het hefboom-geloof laat zakken, als zij zich daarvan bedienen. Het ware geloof maakt de mens niet sterk, maar uiterst zwak, en als ik zwak ben, dan ben ik machtig (2 Kor. 12:10)! Pieters leeft van een sterk-makend geloof, terwijl Gods volk leeft uit de kracht Gods in hun totale zwakheid. De overwinning des geloofs is geen aan-de-slag-regel, maar een feit, *“Want dat Hij gestorven is, dat is Hij der zonde eenmaal gestorven; en dat Hij leeft, dat leeft Hij Gode. Alzo ook gijlieden, houdt het daarvoor dat gij wel der zonde dood zijt, maar Gode levende zijt in Christus Jezus, onzen Heere”*, Rom. 6:10-11.

Pieters pretendeert zich de wapenrustig Gods aan te gespen, terwijl hij niet beseft dat hij door al dat gespen zich in het harnas van Saul hijst, aangezien bij Gods ware volk de volle wapenrusting Gods bestaat uit God in Christus Zelf, namelijk hetgeen de HEERE tot Abraham zegt: *“Ik ben uw een Schild, uw Loon zeer groot”*, Gen. 15:1.

Hoor al die ware kinderen Gods eens met Abraham meezingen: *“Want God is ons ten Schild in het strijdperk van dit leven; en onze Koning is van Israels God gegeven!”*

De vrome mens die de oude-mens-dood niet gestorven is, neemt Christus en Gods liefde wel op de lippen en dat gedurig, terwijl het bij dezulken alleen maar gaat over de activiteiten van de mens die de genade en het geloof aanwendt als hefbomen, op grond van bidden en allerlei vroom-vleselijke en droombeeldige gestalten.

Maar die met Christus gestorven is, leeft uit Christus Zelf en hoeft nooit en te nimmer iets op te pakken, ook geen strijd, aangezien wij, die Zijn eigendom zijn, door Hem leven en bewegen (Hand. 17:28) en de goede strijd des geloofs strijden in de staat der overwinning, want er staat geschreven: *“Want al wat uit God geboren is, overwint de wereld; en dit is de overwinning, die de wereld overwint, [namelijk] ons geloof”*, 1 Joh. 5:4. De goede strijd des geloofs is dus geen proces waaraan Gods volk moet voldoen, maar in Christus een zalig feit en daarin wassen Gods kinderen op, namelijk dat Christus voor hen strijdt en dat zij stille zijn (Ex. 14:14) door op het heil des Heeren te zien en achter de Doorbreker aankomen, Die Zijn getuigen als een boog spant en Zijn pijlen afschiet in het hart van ‘s Konings vijanden.

Al dat vroom-vleselijke verzet tegen de verleidingen, baart slechts witgepleisterde graven, die van buiten wel schoon schijnen, maar van binnen zijn zij vol doodsbeenderen en alle onreinigheid (Matth.

23:27).

Waaruit de door Pieters gesuggereerde geloofsbemoediging bestaat, verzwijgt angstvallig, omdat zijn voorstelling van zaken over de toepassing van het heil, volledig op de leer van Arminius gestoeld is. Heel de evangelische wereld roept aan alle stranden uit dat Christus hun Heiland is, maar als de lamp van Gods Woord hen doorschijnt, barst er een adder uit, namelijk de oude mens met zijn verdienstelijke werkheiligheid en zijn Godevijandige eigengerechtigheid. Zo heeft Pieters zich door de jaren heen geopenbaard en de feiten die reeds zwart op wit aangetoond zijn en ook hier aangetoond worden, kunnen nu eenmaal niet geloochend worden.

**Pieters:** Hierin bestaat de strijd tegen de zonde. Laten we gelegenheden tot zondigen vermijden. Laten we uit ons huis verwijderen wat Gods Naam onteert, wat onze ziel en de zielen van onze kinderen schade berokkent. Laten we dan alles verwerpen wat met de vreze des HEEREN strijdt.

**GPPB.:** De gelegenheid tot zondigen vermijden? Jozef kon de gelegenheid tot zondigen niet vermijden, want het werd hem opgedrongen door de hoerachtige en overspelige Potifera. God echter, hield Zijn hand ertussen en dat was de oorzaak dat Jozef wegvlochtende uitriep: *“Zal ik zulk een groot kwaad doen en zondigen tegen God?”*

Volgens Pieters moeten we de gelegenheid tot zondigen vermijden en alles uit het huis verwijderen wat Gods Naam onteert. Dat betekent dus dat Pieters op straat leeft, want zodra hij in huis stapt, is de ontering van Gods Naam een feit, tenminste, zo leert Gods ware volk zich voor God kennen. Pieters heeft het slechts over de uitwendige verleiding der zonde, maar dan weet hij niet dat zijn vleselijk-begeerlijke hart de grootste verleiding is die alle verleidingen overtreft. Paulus wist ervan en al Gods volk met hem, want als het over de vleselijke begeerte gaat, kijkt Gods volk niet door het raam naar buiten, maar slaan zij zich met de tollenaar op de borst, zeggende: *“Ja, ik kende de zonde niet dan door de wet; want ook had ik de begeerlijkheid niet geweten [zonde] [te] [zijn], indien de wet niet zeide: Gij zult niet begeren”, Rom. 7:7.*

Gods volk geeft de verleiding buiten hen niet de schuld, nee, de wet wijst maar 1 schuldige aan, namelijk: *“Gij zijt die man!”*

Pieters verwerpt de vrijmaakplicht en veroorloofd zich de zonden van nalatigheid en daarom is zijn betoog het toppunt van schijnheiligheid en slechts het wassen van zijn handen in het badwater van Pilatus. Alles verwerpen wat met de vreze des Heeren strijdt, betekent, de dood schrijven op alle bewegingen des vleses en alle leerstellingen van Pieters verwerpen, want dat zijn doe-dat-leerstellingen van de rijke jongeling en dus verwerpelijk! En bij dat verwerpen hoort vanzelf het wederstaan en verwerpen van de valse leraars, kerkelijke vossen en ketters na de eerste en/of tweede vermaning (Tit. 3:10), want in het kader van de vrijmaakplicht draagt Gods volk het beeld van de Leeuw uit Juda's stam, Die door de ijver van Gods huis verteerde en al die tafels der demoncratische refo-kerken omver werpt en de kerkelijke kooplieden die van het heil in Christus een koehandel maken, het kerkplein afslaat..., waarvan akte!

**Pieters:** En het overwinnen? Hoe wordt dat overwinnen van zonde, duivel en zijn ganse rijk praktijk? Overwinnen is voor de vraagsteller het belangrijkste. Hoe gaat dat in de praktijk eigenlijk? “Strijden, dat kan ik nog begrijpen”, schrijft hij, “maar overwinnen, hoe gaat dát dan in de praktijk? Dat is immers onmogelijk?” Ja en nee. Het is vanuit ons zelf geheel onmogelijk, maar in Christus toch mogelijk. Wanneer wij door geloof in Jezus Christus hebben geleerd Hem te voet te vallen en te kussen, zoals Psalm 2 het ons zegt, dan delen wij in al Zijn schatten en gaven. Onder andere ook in de genadegave van de overwinning. De apostel schrijft in Romeinen 6 vers 14: “De zonde zal over u niet heersen, want u bent niet onder de wet, maar onder de genade.” En in Romeinen 8 vers 37: “In dit alles zijn wij meer dan overwinnaars, door Hem, Die ons liefgehad heeft.” Deze overwinning was voor Jezus Christus Zelf geen genadegave, want Hij heeft haar duur gekocht op het kruis van Golgotha. Maar nu deelt Hij deze door Hem behaalde en volkomen volbrachte overwinning gratis/genadig uit in de weg van het geloof,

de geloofsoefening. Dit houdt in: al verliezen we het in de geestelijke strijd tegen de zonde en de duivel nog zo vaak (en hiermee reik ik geen vrijbrief tot zondigen uit), toch delen we door het geloof, in de door Christus behaalde overwinning. O, wat een wonderlijke troost en bemoediging!

**GPPB.:** Klinkt haast gereformeerd wat Pieters hier zegt, maar de overwinning van zonde, duivel en zijn ganse rijk komt niet tot stand door de geloofsoefening, noch wordt die 'overwinningsgave' door God uitgedeeld op grond van de geloofsoefening, aangezien Gods volk in de stáát van overwinning verkeert! Christus deelt geen overwinning uit op grond van de geloofsoefening, welnee, Christus bevestigt Zijn volk gedurig in het zalige feit dat zij in de staat der overwinning verkéért, namelijk in en door Hem en dat door het geloof.

**Pieters:** Ten tweede geldt: we kunnen in de praktijk ook door de Heilige Geest (deel)overwinningen ontvangen. Hij maakt ons verlangend naar volkomen heiligheid en zondeloosheid. De Heidelbergse Catechismus zegt het in antwoord 86 zo: Nadat Christus ons met Zijn bloed heeft gekocht en vrijgemaakt, vernieuwt Hij ons door Zijn Heilige Geest ook tot Zijn evenbeeld. Dan vragen we ons in allerlei dingen af: hoe zou Jezus Christus Zich hierin hebben gedragen? Zo ontstaat er een praktijk van liefdesgehoorzaamheid en godzaligheid. Maar we zullen aan deze kant van het graf geen zondeloze toestand bereiken. We gaan op vraag 114 van de Heidelbergse Catechismus (Kunnen zij die tot God bekeerd zijn, deze geboden volkomen houden?) antwoorden: Neen, maar ook de allerheiligsten, zolang zij in dit leven zijn, hebben maar een klein begin van deze gehoorzaamheid. Wel staat er bij: ...maar zo, dat zij met een ernstig voornemen niet alleen volgens sommige, maar volgens al de geboden van God beginnen te leven.

**GPPB.:** De Heilige Geest deelt geen deel-overwinningen uit, in Christus is Gods volk MEER dan overwinnaar (Rom. 8:37) en in Christus IS Gods volk volkomen heilig, zondeloos en zonder enig gebrek (Hoogl. 4:7 - 1 Kor. 1:30 - Kol. 2:10 - 2 Tim. 3:17 - Hebr. 10:14, enz.). Gods volk jaagt naar de hemelse zondeloze volmaaktheid die zij in Christus reeds hebben door het geloof. Gods volk jaagt dus niet naar hetgeen zij in Christus reeds hebben, want niets en niemand kan hen scheiden van de volkomen zaligheid in Christus en de eeuwige liefde van Christus. Gods volk is volkomen hersteld in het Beeld Gods, dat Christus is (Hebr. 1:3), en gaat er niet tegenaan om Gods Wet als een levensregel te hanteren om hun wandel te bepalen, want daarvan zegt de apostel: *"En het gebod, dat ten leven was, hetzelfde is mij ten dood bevonden. Want de zonde, oorzaak genomen hebbende door het gebod, heeft mij verleid, en door hetzelfde gedood"*, Rom. 7:10-11.

Pieters bouwt gedurig op hetgeen de apostel afbreekt; derhalve stelt Pieters zichzelf als een overtreder en hij verstaat dan ook niets van hetgeen de Heilige Geest bij monde van Paulus in Gal. 2:18 leert: *"Want indien ik, hetgeen ik afgebroken heb, datzelfde wederom opbouw, zo stel ik mijzelf tot een overtreder."*

Pieters maakt van Christus een Mozes en suggereert dat Gods volk handelt en wandelt door een gedragstheologie, namelijk, om Christus als een voorbeeld na te doen. Daarmee bewijst Pieters opnieuw zijn volbloed arminianisme. Gods volk drukt de voetstappen van Christus niet door nadoen, maar door Goddelijke en onwederstandelijke trekking (Hoogl. 1:4) en door de drijving der liefde van Christus (2 Kor. 5:14).

De apostel Petrus spreekt in 1 Petrus 2:21 derhalve niet van een opdracht, maar van het genadige vruchtgevolg uit de Levensboom, Christus (Hos. 14:9), Welks vruchten van eeuwigheid bepaald en voorbestemd zijn voor al Gods kinderen naar de mate der kennis van Christus, want de ene ster verschilt in heerlijkheid van de andere ster (1 Kor. 15:41).

Vervolgens citeert Pieters de voor hem geijkte HC-vraag en antwoord 114, maar hij maakt overal een werkopdracht van en isoleert altijd de voor hem geijkte teksten van het Tota Scriptura. Pieters voert de HC op als zijnde een toetssteen die gelijk staat aan Gods Woord en hij gaat derhalve ook naadloos mee met de roomse procesmatige HC-afstervingsleer (HC-vraag en antwoord 89) van de nog in leven



zijnde oude mens, maar die roomse leer zal vele belijders ter helle doen varen, omdat zij daarmee de dood van Christus ontkennen als zijnde de absolute oorzaak van de definitieve dood van de oude mens onder de wet. De oude mens wordt in onze dagen massaal en droombeeldig door de enge Poort gesmokkeld, maar de werkheilige oude mens komt de enge Poort niet levend door, aangezien de kruisdood van Christus de volstreckte en definitieve dood betekent voor "onze oude mens". De oude mens kent geen nieuwe mens en de nieuwe mens is noch heeft een oude mens. Voor een goed verstaander is het zo doorzichtig als glas dat Pieters in al zijn publicaties en preken een arminiaanse promotor is van werkheiligheid en de oude mens denkbeeldig door de enge poort smokkelt en die laat participeren met de nieuwe mens in Christus. Ook HC-114 voert Pieters subtiel op als een werkheilige opdracht en daarmee brengt hij de soevereine genadeleer in diskrediet, wat hij ook doet met HC-64, waarin op grond van Gods Woord geleerd wordt, *"dat het onmogelijk is, zo wie Christus door een waar geloof ingeplant is, niet zou voortbrengen vruchten der dankbaarheid."* Dat geldt dus ook voor kinderen Gods die heel hun leven bewusteloos op bed zouden liggen, omdat ook hun vrucht uit Hem gevonden is (Hos. 14:9), maar volgens Pieters is de hemel alleen toegankelijk voor degenen die de wapenrusting Gods handmatig aangespen en tegen de zonde strijden met gebroken rietstaven en houten zwaarden. De vraag die in deze context onwederstandelijk oprijst, is deze: Hoever vriend Pieters gevorderd denkt te zijn in het beginnen te leven naar al Gods geboden?

Voor Gods ware volk is Christus niet alleen het Begin van de wedergeboorte/herscheping, niet alleen het Begin van de rechtvaardigmaking, maar ook het Begin en het Einde van de heiligmaking. Immers, zonder DE heiligmaking (van Christus!) zal niemand de HEERE zien (Hebr. 12:14), opdat geen vlees zou roemen voor Hem. *"Maar uit Hem zijt gij in Christus Jezus, Die ons geworden is Wijsheid van God, en Rechtvaardigheid, en Heiligmaking, en Verlossing; opdat [het] [zij], gelijk geschreven is: Die roemt, roeme in den Heere", 1 Kor. 1:29-31.*

**Pieters:** De weg is wat antwoord 127 ons voorhoudt: In de zesde bede (leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze) belijden we: Vanuit onszelf zijn wij zo zwak, dat wij geen ogenblik kunnen blijven staan, en onze doodsvijanden, de duivel, de wereld en ons eigen vlees, houden niet op ons aan te vechten. Daarom smeken we: Wil ons toch vasthouden en sterken door de kracht van Uw Heilige Geest, zodat wij in deze geestelijke strijd niet verliezen, maar altijd sterke tegenstand bieden, totdat wij uiteindelijk volkomen de overwinning behalen.

Werp u maar steeds vol vertrouwen op uw getrouwe Borg, die de eindoverwinning voor eeuwig schenkt!

**GPPB.:** Pieters stelt -niet alleen in dit verhaal, maar in de context van zijn hele theologie- de zesde bede zodanig voor om de verzoeking buiten de deur te houden, maar dat de mens juist na ontvangen genade zijn totale zwakheid leert waarderen en zelfs daarin leert roemen, is hem blijkbaar vreemd. Pieters leert ook niet waaruit de door hem genoemde verzoeking bestaat. Gods Woord leert dat wel, o.a. bij monde van Paulus in 2 Kor. 12:7-10: *"En opdat ik mij door de uitnemendheid der openbaringen niet zou verheffen, zo is mij gegeven een scherpe doorn in het vlees, [namelijk] een engel des satans, dat hij mij met vuisten slaan zou, opdat ik mij niet zou verheffen. Hierover heb ik den Heere driemaal gebeden, opdat hij van mij zou wijken. En Hij heeft tot mij gezegd: Mijn genade is u genoeg; want Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Zo zal ik dan veel liever roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij wone. Daarom heb ik een welbehagen in zwakheden, in smaadheden, in noden, in vervolgingen, in benauwdheden, om Christus' wil; want als ik zwak ben, dan ben ik machtig."*

Als we dit getuigenis van Paulus als een licht tegen het geschrijf van Pieters houden, dan vallen er een aantal zaken op. Ten eerste bad Paulus driemaal om van die slaande engel des duivels verlost te worden, maar de Heere nam die duivel niet weg, Hij stelde Zijn genade ertegenover.

Pieters verstaat onder de bede: *"Leidt ons niet in verzoeking"*, echter totaal iets anders dan wat Gods Woord en de bevinding der heiligen ons daaromtrent leren, zoals dat ook uit genoemde tekstwoorden blijkt.

Pieters suggereert dat genoemde bede betekent dat God in antwoord op die bede de verzoeking buiten onze deur houdt, maar dat is absoluut een vervalsing van de betekenis van die bede. Gods Woord leert: *“Acht het voor grote vreugde, mijn broeders, wanneer gij in velerlei verzoeken valt; wetende, dat de beproeving uws geloofs lijdzaamheid werkt”, Jak. 1:2-3.*

HOE staan wij in de verzoeking, daar gaat de zesde bede over. Ten aanzien van de verzoeken die in het leven der genade zo veelvuldig zijn, wordt Gods volk door lijden geheiligd en niet door doen en zeker niet door een gebed om de verzoeking buiten de deur te houden, want dan zouden er ook geen ware geloofsoefeningen zijn en dan is er ook geen opwas in de kennis van Christus en geen geheiligde kennis aan de staat der vernedering van Christus.

In de tweede plaats hebben dominees zoals Pieters de ergernis van het kruis teniet gedaan, opdat zij niet vervolgd zouden worden, aangezien zij de zonden van nalatigheid profaan bedrijven, zoals in dit artikel opnieuw bewezen is. De zonden van nalatigheid bestaat met name uit het feit doordat men de kerkbannen laat liggen en die niet op Gods bevel verdelgen; dus de roepende kerkzonden worden niet publiek bestraft, laat staan dat men een tuchtmaatregel eist tegen dezulken die dergelijke roepende zonden bedrijven. Van der Staij kan zich als OGG-lid ongelimiteerd als een beest uitleven aan de van God vervloekte TV-show-glamourtafels en in de 2<sup>e</sup> kamer doorlopend het kwade doen, opdat -in zijn ogen- ‘het goede’ daaruit zou voortkomen, waarvan Gods Woord zegt, dat hun verdoemenis rechtvaardig is (Rom. 3:8). Ds. A. Kort wast zijn handen echter in onschuld, want “hij bemoeit zich niet met internetzaken”, volgens zijn eigen zeggen, en derhalve interesseert het hem geen zier dat in zijn kerkverband Gods Naam publiek en doorlopend verkracht wordt.

In elke kerk, waaronder de HHK, heeft men de tegen-natuurlijke refo-sodomieten, die volstrekt in strijd leven met de Goddelijke scheppingsorde, de sticker ‘celibatair’ opgeplakt en dezulken vrij baan naar het H.A. gegeven en tot het (predik)ambt, waardoor men het bloed van Christus onrein verklaart en Gods rechtvaardig oordeel op de hals gehaald heeft! Aan dergelijke roepende ongerechtigheid staat ook Pieters des doods schuldig en als hij zich daarvan niet bekeert, zal hij het oordeel dragen, wie hij ook zij! Derhalve is een beroep op genade van degenen die de zonde van nalatigheid landverraderlijk aan de hand houden, een profane zonde. Daarbij komt de vervalsing en de overtreding van de leer van Christus, zoals we ook nu en in het verleden hebben bewezen uit de theologie van vriend Pieters, waarvan Gods Woord zegt dat dezulken God niet hebben (2 Joh. 1:9).

God verzoekt echter niemand, maar de verzoeking geschiedt wel in het kader van Zijn voorzienigheid. Als Gods Woord leert dat alle dingen moeten medewerken ten goede in het leven van Gods ware kinderen, dan geldt dat ook voor de talloze verzoeken die Gods volk niet eens kan ontlopen, want dan vervolgt Jakobus in de verzen 12-15: *“Zalig is de man, die verzoeking verdraagt; want als hij beproefd zal geweest zijn, zal hij de kroon des levens ontvangen, welke de Heere beloofd heeft degenen, die Hem liefhebben. Niemand, als hij verzocht wordt, zegge: Ik word van God verzocht; want God kan niet verzocht worden met het kwade, en Hij Zelf verzoekt niemand. Maar een iegelijk wordt verzocht, als hij van zijn eigen begeerlijkheid afgetrokken en verlost wordt. Daarna de begeerlijkheid ontvangen hebbende baart zonde; en de zonde voleindigd zijnde baart den dood.”*

Geachte vriend Van Rooijen, in de hoop uw vraag enigszins te hebben beantwoord, verblijven wij met hartelijke groet en zegen,

GPPB.

**Dit is een publicatie van: [www.derokendevlaswiek.com](http://www.derokendevlaswiek.com)**